

Excursie Van Heekpark



Jan Deterd Oude Weme
KNNV Enschede

22-01-2022

Vogels kijken in het Van Heekpark

Plek van samenkomst was Schenkerij Watez aan de Roessingsbleekweg. Bij aankomst even voor 10 was de groep al vrijwel compleet. We waren met 8 personen en vrijwel om 10 uur nam secretaris Kevin het woord, mede omdat WimL, de voorzitter, niet aanwezig kon zijn. Hij benadrukt dat het onze eerste excursie van het nieuwe jaar is en heet allen hartelijk welkom. Iedereen heeft er zin in. Het Van Heekpark is immers een heel fraai oud park, met veel lanen en bomen, mooi tegen de rand van de stad gelegen. Groot is het ook, liefst 18 ha.

Het affiche van vandaag wijst op de naderende tuinvogeltelling en tevens op de gelegenheid om je kennis van de verschillende tuinvogels weer wat aan te scherpen. Bovendien is ons als deelnemers gevraagd enige weetjes mee te nemen van een vogel die met dezelfde letter begint als je achternaam. Best een leuk en prikkelend idee. De bedenker beet zelf het spits af en begon over de vink te vertellen. Hé, hoe zit dit meneer Collins?! De uitleg volgt direct; vanwege zijn Engelse origine zit chaffinch nog stevig in zijn woordenschat. Echter, wanneer hij vraagt, of we nog weten wat er 16-10-2016 plaatsvond, reageert de groep wat overdonderd. Het blijft een tijdje stil. Kevin biedt uitkomst: 16 oktober 2016 is er in Nederland een massale vogeltrek geteld van wel vijfhonderdduizend vinken, c.q. chaffinches. Zou haast wereldnieuws geweest zijn. Op pad gaan we na deze introductie.

Al gauw nam WimB weer het woord. Als je vogels wilt zien, is het erg belangrijk je ervan bewust te zijn waar je moet/kunt kijken. Verschillende vogels zitten in de regel op verschillende hoogtes. Winterkoninkje en roodborst vaak erg laag, hoog daarentegen bijv. de appelvinken en sijzen, die we hier ook te zien zouden kunnen krijgen. Als, als we geluk hebben uiteraard. En geluk, dat hadden we zeker. Rob, met zijn geoefende (“sperwer”) oog, ziet al direct een vuurgoudhaantje. Het blijft bij hem niet bij zien, maar hij heeft het diertje al direct in beeld gevangen...

Het Van Heekpark is gezegend met een grote diversiteit aan biotoop en dit zal vast meehelpen aan de belangstelling van allerlei vogels. Zeker op een grijze dag als vandaag. Vaak kregen we van passanten de voorspelbare vraag, waar kijken jullie toch naar. Mensen, die de hond uitlaten, anderen, die na de koffie lekker even de benen strekken, hebben geen idee. Zij zien nl. niet bijzonders. Onze blikken omhoog, dat valt op. Toch is het niet enkel een kwestie van kijken om vogels te zien, het gehoor is minstens zo'n belangrijk zintuig om attent gemaakt te worden. De ware vogelaar zal, naar mijn vermoeden, een scherp gehoor ontwikkeld hebben voor vogelgeluiden.

Het duurde niet lang of de eerste appelvink liet zich horen en zien. Hoog in een van de vele eiken. En bij die ene bleef het niet, uiteindelijk was er sprake van een groep van zo'n 20 van deze opvallende birds. Voor een aantal van ons, inclusief mijzelf, was het de eerste keer, dat we de appelvink aanschouwden. Een soort Aha-Erlebnis.

In mijn veldgids lees ik, dat deze robuuste vink van nature een schuwe, moeilijk waar te nemen vogel is. Zit vaak hoog in een boomkruin. Vertelde WimB. dat net ook niet?! Komt veel voor in opgaand loofbos, oude parken (hoe is het mogelijk? klopt ook) etc.. Hierin treft deze vink een grote verscheidenheid van harde zaden aan, oa. van beuken, meidoorns, sleedoorns en taxussen. In het voorjaar vult hij zijn menu met knoppen aan de bomen en 's zomers met insecten. Een waarschuwing is hier op zijn plaats: pak deze vink niet onnadenkend

op (bijv. bij 'ringen'), voor je weet, ben je een flink stuk uit je vinger kwijt. Zijn snavel is niet voor niets zo imposant.

De vuurgoudhaantjes bleven ook onze aandacht trekken, al viel het niet mee ze te zien te krijgen, ondanks genoeg aanwijzingen vanuit de groep. Voor mij restte er weinig anders dan op het schermpje van Rob kijken. De favoriete biotoop van dit fraaie, subtiel gekleurde vogeltje bestaat uit hoog opgaande sparren, maar ze komen ook in andere naaldbomen voor, zelfs in loofhout.

In uiterlijke verschijning minder fraai, maar in al zijn eenvoud toch bijzonder is de boomkruiper, die zich op meerdere plekken liet bewonderen. Wat een kunstenaar, die geweldig kan klimmen, vaak in een spiraalvorm omhoog, maar ook zagen we er een tweetal aan een tak hangen, lekker in het mos pikkend met hun gebogen snaveltje. De boomklever kan dan natuurlijk niet uitblijven en laat zich veelvuldig horen en ook wel zien. Wim B. onderstreepte nog eens, dat deze druktemaker ook kan afdalen langs de stam, wat een kruiper maar niks vindt. Ja, ja, niet enkel in kleur zijn deze vogeltjes elkaars tegenpolen.

Kort wil ik nog aanstippen dat het Van Heekpark wel erg fraaie en statige bomen binnen de geledingen heeft, in de regel heel harmonisch uitgegroeid, wellicht omdat ze door de jaren heen de ruimte hebben gekregen. Veelal zijn de eiken getooid met een schitterend groen gekleurd mos dat de contouren heel mooi accentueert.

Tot slot kan ik niet laten nog enkele vermelde weetjes over vogels te noemen: de matkop (onthou dat deze een nek heeft als een stier (!) en graag in nattig terrein opereert), de draaihals (wanneer draait ie nou de hals? bij een schrikreactie en bij het baltsen / behoort tot de spechtachtigen); de boomkruiper is reeds aan bod geweest / de hop (met een onmiskenbaar zwartgerande kuif en roestbruin lichaam / bij ons een uiterst zeldzame broedvogel).

Hiernaast een eekhoorn, de lijst met waargenomen vogels: sijs, zwarte kraai, vuurgoudhaan, vink, kokmeeuw, boomklever, gaai, appelvink, koolmees, houtduif, ekster, kauw, pimpelmees, merel, aalscholver roodborst en boomkruiper. De appelvink ging er met de prijs van de vogel van de dag vandoor !.

Net toen het begon te motregen, konden we deze geslaagde excursie afronden.

Tekst: Jan

Redactie: WimB

Foto's: Rebecca, Rob, WimB



Appelvink. Foto Rob



Boomkruiper. Foto Rebecca



Eekhoorn. Foto Rebecca



Gaai. Foto Rebecca



Houtduif. Foto Rebecca



Roodborstje. Foto Rebecca



Vuurgoudhaan. Foto Rebecca



Zwarte kraai. Foto Rebecca



Zwerfvuil. Foto Rebecca



Zwerfvuil. Foto Rebecca



Excursie. Foto Rebecca



Excursie. Foto Rebecca



Excursie. Foto Rebecca



Excursie. Foto WimB



Wat vliegt daar? Foto WimB