

## Excursie KNNV op 27 januari 2024, 16.00 uur bij het Haaksbergerveen. Startpunt Parkeerplaats Wennewickweg.

Doelvogel is de Blauwe Kiekendief.

Om 16.00 uur stonden 14 mensen klaar om deel te nemen. Het weer was gunstig, zon, koud, 3 graden, droog en weinig wind.

Bij de introductie werd door Kevin het kennisniveau gepeild door aan een ieder een vraag te stellen over de Blauwe Kiekendief. Hij had al 12 vragen paraat waar de meesten al een antwoord op wisten. De blauwe kiekendief is een grondbroeder, die door grondpredatoren bedreigd wordt. Daardoor is het voor de vogel aantrekkelijk om in open en waterig terrein te nestelen.



Hierna liepen wij op het pad het Haaksbergerveen in richting een bank, waar om heen wij bleven observeren. Wim Bakker had enig voorinspectie gedaan, en had al een sneeuwgors gezien. Deze bleef honkvast in de berm van het fietspad zitten, waardoor hij goed te bekijken was. Enige tijd later kwam er vlakbij een graspieper bij. Het Haaksbergerveen is een nat gebied, diverse ganzen vlogen over, door het al wat laagstaande zon waren de kleuren moeilijk te onderscheiden. Regelmatig vlogen graspiepers over het veen. Later was in de

verte een wolk spreeuwen te zien.

Pas na enige tijd, ontdekten wij tegen een bosrand aan een mannetje blauwe kiekendief, later 2 wentelend over het veen. De witte delen van de vleugels waren met een verrekijker goed te herkennen.

Een kraai vloog over, een aalscholver vloog richting het zuiden.

Geleidelijk werd het toch wat kouder, maar vlogen toch weer 6 mannetjes blauwe kiekendief in de verte, en kwamen deels onze kant op, verdwenen in het helmgras, maar vlogen ook weer op.





Ondertussen was in de andere richting het westen ook een mooie zonsondergang te zien.

Als een apotheose kwam een aanvankelijk zwarte vogel aanvliegen, bleek bij naderen een vrouwtje blauwe kiekendief te zijn, wentelde ook om en plofte neer in het gebied waar 4 mannetjes gezeten hadden. Hierna - bij het donkerder en wat kouder worden - liepen wij terug naar de parkeerplaats en sloten de excursie af.

Groet, Cees.

Tekst: Cees van Reemst

Foto's: Petra Budde & Eddie Westinga